



6 km



Het pad van het Vreemde

Artistieke wandelroute

Het pad van het Vreemde is het kind van een man met veel verbeelding: Jacques Vandewattyne (1932-1999) alias Watkyne.

Deze kunstenaar, gangmaker van de Volkskunst, heeft de taak op zich genomen om de emoties en vrezen van ons innerlijk kind weer leven in te blazen... Zijn inspiratie puttend uit de folklore van Elzele wekt Watkyne aan de hand van de bevolking van het Pad van het Vreemde onze diepst begraven geloven... Blijf jij aan het einde van het parcours even sceptisch of krijgen de bovennatuurlijke wezentjes je overtuigingen klein?

Vind de gedetailleerde kaart van het circuit op de **Artistieke Kaart «Het pad van het Vreemde»**, in de Wapibox «Ontdekkingswandelingen»



P Rue des Grands Prés 12
7890 Elzele
GPS : 50.735230 | 3.68234

V Landhuis van het Pays des Collines
Ruelle des écoles 1
7890 Elzele
GPS : 50.733870 | 3.681030

MEER WETEN?
Laat u meevoeren door onze audiocapsules. Op een bepaald moment tijdens de wandeling hoort u een boeiend verhaal, onuitgegeven historische feiten of gewoon amusante anekdotes... Kortom, een auditieve ervaring die u niet mag missen!



10€

NEEM DE WAPIBOX ONTDEKKINGSWANDELINGEN OP WWW.WAPISHOP.BE

- D** Vertrek
- P** Parking
- 1 - 51** Kunstwerken (zie gedetailleerde kaart)
- Verharde wandelroute
- Onverharde wandelroute

- Autovrije verharde wandelroute
- GR (Grote Routepaden)
- Gevaar
- Uitzichtpunt

- Kerk
- Kapel
- Rustbank
- Picknickplaats
- Speeltuin

- Bar / Café
- Eetgelegenheid
- Ambachtsman / Producent
- Streekwinkel
- Audiocapsule

Meer info?
Maison du Tourisme de la Wallonie picarde
rando@visitwapi.be
EEN PROBLEEM OP HET CIRCUIT?
Meld dit door het formulier op de pagina in te vullen «Signalez un problème» op www.visitainaut.be